

Politik Bilim

Fikren ođalma Zamanı...

Aykut Goker

<http://www.inovasyon.org>; hagoker@ttmail.com

RTE'nin dort ocuk isteme gerekesi:

“Bize emek, sermaye vs. ogrettiler. Ama bunun bařında insan gelir. Bir ocuk iflas, iki ocuk iflas demektir.  ocuk olursa yerinizde sayarsınız.”

“TBİTAK'ta, bilim ve teknoloji politikası tasarımıyla uđrařtığım 90'lı yılların ikinci yarısında, yaptığım işi soylediğim pek ok kiři, bir an düşünüp, Trkiye'nin gerekten bir bilim ve teknoloji politikası mı var, diye sormuřtur. Boyle bir politikanın olduđunu ok zor anlatabilmiřimdir. ođunun ikna olmadığım; bu lkede, bu tr bir işle uđrařan birini de, 'nafile (yararsız) kilisenin beyhude (bořuna uđrařan) zangocu' olarak gordüklerini biliyorum.

“řu anda farklı bir çatı altında, farklı bir aıdan da olsa, bu 'nafile' işle ilgilenmeyi srdryorum. stelik, Sayın Orhan Bursalı'nın önerisiyle, CBT okuyucularını, lkemizin ve bir karřılařtırma olanađı vereceđi iin bařka lkelerin bilim ve teknoloji politikaları ile daha ok ilgilendirme denemesini de goze alarak...”

6 Mayıs 2000 tarihli CBT'de yayımlanan ilk yazıma bu satırlarla bařlamıřım. O tarihten bu yana yazmayı srdryorum. 12 yılı gemiřim. Bugnk yazım 500'ncs...

90'lı yıllar, sanayi kuruluşlarını ARGE yapmaya, yenilikiliđe (inovasyona) teřvik iin, Cumhuriyet tarihinin en geniř kapsamlı destek programlarının yrrlđe konduđu bir donemdir... Eđer bugün, rn geliřtirmeye, retim yontemini iyileřtirmeye, yeniliki tasarımlar ortaya koymaya alıřan bazı sanayi kuruluşları ortaya ıkmıřsa, bunu o destek programlarını tasarlayıp uygulamaya koyan kadronun basiretine ve yine o yıllarda, sanayicileri, bu destek programlarından yararlanmaya ikna etmek iin btn lkeyi dort donen, TBİTAK'tan, TTGV'den bir avu insanın abasına borluyuz. Ya da bugün, buldukları kuruluşu, sermaye yapısı nedeniyle, kolay kolay yle bir noktaya getiremeyeceklerini bildikleri hlde, tasarım geliřtirmeye, ARGE'ye yonlendirebilmek iin aba gosteren teknokratlar, mhendisler varsa, onlara bu motivasyonu kazandıran ortamın oluřmasında yine o kadroların payı olduđu yadsınamaz.

Herhlde biliyorsunuz; o kadrolarda yer alan insanların onemli bir bolum, hatt ilerinden bazıları liykatten, adanmıřlıktan ok daha farklı ltlerle hareket eden, kadir bilmez yoneticiler tarafından alıřtıkları kurumlardan dıřlanmalarına rađmen, bugün de misyonlarını srdryorlar. Ve elbette, zaman iinde, bilim ve teknolojiye yetkinleřmenin yařamsal oneminin farkına varan, bunu ğrenen daha pek ok yurtsever de onların atıđı yolu izliyor.

Ama gorlen o ki, Trkiye, btn bu abalara rađmen bilim ve teknolojiye, kayda deđer bir ilerleme kaydedemedi. Bu bir yana, din merkezli bir düşce sisteminin lkede egemen kılınmak istenmesi geleceđimizi daha da karartır oldu. lke, glenmenin yolunu bilimde, teknolojiye, sanayide yetkinleřmekte ve boylece ekonomiyi, toplumsal geliřmeyi ve ulusal savunmayı sađlam bir temele oturtmakta deđer bolca reyerek ođalmakta gorenlerin elinde...

Tutulmuş yolun yol olmadığım bilenler iin zaman siyaseti mcadeleyi ykseltme ve fikren ođalma zamanı... Bursalı'nın, 'soyleyecek sozn varsa o zaman otur yaz kardeřim' kıřkırtmasıyla ve onun adını koyarak atıđı bu kořede yayımlanan yazıların, daha geniř bir evrenin bilim ve teknoloji politikasıyla, bu politikanın kapsadıđı meselelerle daha yakından ilgilenmesine, tutulmuş yolun yanlıřlıđını gormesine az da olsa bir katkısı oldu mu, bunun

takdiri CBT okurlarına ait... Ama bilebildiğim kadarıyla bu köşede dile getirilenleri paylaşan epeyce insan var. O insanların var olduklarını ve fikren çoğaldığımızı gösterebilecekleri bir imkân var, şimdi. Bursalı'dan aldığım destekle bu kez ben o insanlara sesleniyorum: Biliyorum, söyleyecek sözünüz var; o zaman gelin bu köşede kendi imzanızla yazmaya başlayın. Ben de önümüzdeki haftadan sonra 15 günde bir yazacağım. Varsak, fikren çoğalıyorsak eğer, bu köşe şimdi de, daha sonra da boş kalmamalı...

CBT. 01 Şubat 2013