

Politik Bilim

Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Vizyon 2023'ü...

Aykut Göker

<http://www.inovasyon.org>; hagoker@ttmail.com

“Kendilerinin öngörüsü olmayanlar başkalarının öngörüsünü yaşamaya mahkûmdurlar.”
(Prof. Dr. Metin Durgut)

AKP'nin ilk ve ortaöğretim sistemimizi yeniden düzenleme konusunda yüklendiği misyon, iktidar blokunun siyasî önderi Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Ocak 2012'de açıklanmıştı: *“Dindar bir gençlik yetiştirmek...”* Ardından da, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'le görüşüyor ve *“Dinimizi hurafelerden uzak, berrak, öz, en doğru şekilde halkımıza öğretmekle, nesillere yaymak [atç] Diyanet İşleri teşkilâtının en önemli görevlerindedir.”* diyordu (03 Şubat 2012).

Bilindiği gibi, bu misyon açıklamalarından iki ay kadar sonra, 30 Mart'ta çıkarılan 6287 sayılı yasa ile ilk ve ortaöğretim sistemi kökten değiştirildi; kısaca '4+4+4' sistemi olarak anılan yeni sistem getirildi. Daha sonra, bu yasanın ruhuna uygun olarak, imam-hatip okullarının ortaöğretimin temel eğitim kurumu hâline getirilmek istendiği; pek çok okulun, öğrenci ve öğretmenlerinden arındırılarak imam-hatip ortaokuluna dönüştürüldüğü; velileri, çocuklarını bu 'mekteplere' yazdırmaları konusunda ikna etmek için imamların seferber edildiği; *“Kurân-ı Kerim”* ve *“Hz. Peygamberin hayatı”* derslerinin, 'seçmeli ders' görünümü altında, askerî okullar dâhil bütün okulların 'müfredatına' konduğu bir sürece tanıklık ettik.

‘Dindar bir gençlik yetiştirilirken’ ve *‘dinimiz nesillere yayılırken’*, hiç kuşkusuz burada söz konusu olan İslâm dinidir ama İslâm'ın hangi 'mezhebi ya da mezhepleri' esas alınacaktır? İmam-hatip okullarında verilen din eğitiminin hangisini esas aldığı sorgulamaya gerek yok; çünkü bu okullar kuruldukları tarihten bu yana Sünnî esaslara bağlı imam-hatipler yetiştirmektedir. Bu bilinen bir gerçek... Ama şimdi, askerî ve sivil, orta dereceli bütün okullarda okutulacak din derslerinde İslâm'ın hangi mezhepleri esas alınacaktır?

Başta Erdoğan olmak üzere, mevcut iktidar blokunun önde gelen isimlerinin açıklamaları, tutum ve davranışları, nereye varılmak istendiğinin açık kanıtlarıdır. Tutulan yol, Osmanlı'nın takip ettiği Sünnîlik yoludur. Erdoğan'ın, 12 Haziran 2011 seçimleri sırasında dile getirdiği **'Vizyon 2023'**ü, Sünnîlik temeline oturmuş bir devlet kurma tasavvurunu anlatmaktadır; hayali budur. Hemen belirtelim, onun 2023'te gerçekleştirmeyi öngördüğü bu Türkiye tasavvuru ile, **'Vizyon 2023'** kısa adıyla bilinen **Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları: 2003-2023 Strateji Belgesi**'nde erişilmesi öngörülen 2023 Türkiye'sinin hiçbir ilintisi yoktur.

Erdoğan, hiç kuşkusuz şu anda da kendisini, eskilerin deyimiyle, *“icab-ı şer-îsini bilerek amel eden”* (İslâm şeraîtinin gereklerine göre kural koyan) bir *“mücâhid”* olarak görüyordur. Zaman zaman başvurduğu *“Biz bu hizmet yolculuğuna kefeni giydik öyle çıktık.”* söylemi, hem bugünkü uygulamalarını hem de geleceğe yönelik Sünnîlik temeline oturmuş devlet tasavvurunu, o konudaki kararlılığını simgeliyor olsa gerektir. Doğal olarak o devlete giden yolda genç beyinlere de o devlette temel alınacak Sünnîliğin esasları aşılacaktır.

Erdoğan, kendi Vizyon 2023'ünü elbette erişilebilir bir hedef olarak görüyordur. Öyle de görecektir. Engellenebilmesi, Erdoğan'ın tasavvurundaki 'Vizyon 2023'e itirazı olanlara bağlıdır. Ama bu sâdece 'itirazım var' demekle; Erdoğan'ın ağzından çıkan her lâfa lâf yetiştirmekle üstesinden gelinebilecek bir mesele değildir. İtirazı olanların, her şeyden önce lâf yetiştirmeyi, bütün zaman ve dikkatlerini buna ayırmayı bir tarafa bırakıp, kendi 'Vizyon 2023'lerini -kendi gelecek öngörülerini- ortaya koymaları gerekir.

Bu da yetmez. Asıl, ÷lkedeki bu gidiŒe karŒı duydukları tepkiyi kendiliklerinden harekete geerek ifade etmeye alıŒan toplum kesimlerinin sesi olabilmek; o toplum kesimlerinin kendiliğinden büyüyen mücadele azimlerini, ortaya konacak bu öngörü ekseninde, örgütlü bir güce dönüŒtürebilmek gerekir.

CBT. 07 Aralık 2012